



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**Χαιρετισμός του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού  
κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην ημερίδα της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ-ΑΗΚ με  
θέμα «Ενέργεια: Εμπόρευμα ή Κοινωνικό Αγαθό;»,  
στα κεντρικά γραφεία της ΑΗΚ στη Λευκωσία,  
την Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ.**

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα

Με τιμά πραγματικά η πρόσκληση της συντεχνίας ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ-ΑΗΚ να παρευρεθώ και να χαιρετίσω τη σημερινή σας ημερίδα. Θεωρώ ότι στις δύσκολες ώρες που διανύει ο τόπος μας οι απόψεις όλων είναι και απαραίτητες, είναι και καλοδεχούμενες, με γνώμονα πάντοτε τη λήψη εκείνων των συλλογικών αποφάσεων που θα μας βγάλουν από τα αδιέξοδα.

Ευθύς εξαρχής θα ήθελα να επισημάνω ότι ως Κυβέρνηση και ως το αρμόδιο Υπουργείο για θέματα ενέργειας, κατανοούμε απόλυτα τις όποιες ανησυχίες έχετε και ως υπάλληλοι της ΑΗΚ, αλλά κυρίως και ως πολίτες αυτού του τόπου. Δυστυχώς κληρονομήσαμε ένα θεόρατο βουνό οικονομικών προβλημάτων, αναλαμβάνοντας τη διακυβέρνηση της πατρίδας μας κυριολεκτικά ένα βήμα πριν από την καταστροφή. Από την πρώτη στιγμή όμως δεσμευτήκαμε ότι θα λάβουμε τις δύσκολες αποφάσεις που απαιτούνται, αγνοώντας το όποιο πολιτικό κόστος και αναλαμβάνοντας πλήρως το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί.

Αγαπητοί φίλοι,

Την 1<sup>η</sup> του Μάρτη του 2013, λαμβάνοντας ξεκάθαρη λαϊκή εντολή, ξεκινήσαμε έναν δύσκολο αγώνα για τη διαχείριση μιας πρωτόγνωρης για τον τόπο μας οικονομικής κρίσης.

Σε αυτή μας την προσπάθεια να είστε σίγουροι ότι δεν περισσεύει κανένας, αλλά και ότι δεν υπάρχει οποιοσδήποτε που να αμφιβάλλει για τον σημαντικό ρόλο που η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου έχει να διαδραματίσει σήμερα μέσα σε όλα αυτά.

Σας διαβεβαιώνω, λοιπόν, ότι έγνοια της Κυβέρνησής μας είναι, αξιολογώντας προσεκτικά όλα τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, να υιοθετήσουμε και να εφαρμόσουμε εκείνα τα μέτρα που θα έχουν τις θετικότερες επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας μας, αλλά και για τον Οργανισμό σας ειδικότερα. Να είστε σίγουροι ότι οι ανησυχίες σας ως υπάλληλοι της ΑΗΚ, όπως καταδεικνύονται και από τη θεματολογία της σημερινής ημερίδας, λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και θα έχουν τη βαρύτητα που τους αρμόζει κατά τη διαμόρφωση των επόμενων μας κινήσεων.

Επιτρέψτε μου όμως να αναφερθώ εν συντομία και στο ερώτημα που θέτετε σήμερα προς συζήτηση, κατά πόσον δηλαδή η ενέργεια είναι εμπόρευμα ή κοινωνικό αγαθό. Ουδείς αμφισβήτησε ποτέ τον κοινωνικό ρόλο και χαρακτήρα της ΑΗΚ ή τη σημασία του έργου που επιτελεί. Πέραν των όσων έχει επιτύχει ο Οργανισμός σας διαχρονικά, ξεκάθαρη απόδειξη γι' αυτά αποτελεί και η άμεση και υπεύθυνη ανταπόκρισή σας στις συνθήκες έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκαν μετά τα γνωστά γεγονότα στο Μαρί, λόγω της οποίας φυσικά κατέστη δυνατή η διασφάλιση ασφαλούς παροχής ηλεκτρισμού στη χώρα μας.

Η ενέργεια όμως και το κόστος παραγωγής της, αναμφίβολα επηρεάζουν γενικότερα την οικονομία του τόπου και άρα δεν μπορεί να υποτιμάται και η τεράστια σημασία του εμπορικού της χαρακτήρα. Στο τέλος της ημέρας ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος καθορίζει, σε σημαντικό βαθμό, την τιμολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων και, εντέλει, τις τιμές των αγαθών για τους καταναλωτές.

Ως εκ τούτου, απαιτούνται πλέον και εντός της ΑΗΚ, όπως και στους πλείστους ημικρατικούς οργανισμούς, εκείνες οι ουσιαστικές διαρθρωτικές αλλαγές που θα εξορθολογήσουν τον τρόπο λειτουργίας της Αρχής. Ο στόχος μας πρέπει να είναι διπλός: Πρώτον, η επίτευξη σημαντικών μειώσεων στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, προς όφελος πάντοτε των πολιτών. Και δεύτερον, να φέρουμε την ΑΗΚ σε μια τέτοια θέση που να μπορεί να ανταγωνιστεί όσο το δυνατόν ευνοϊκότερα σε μια απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρισμού.

Εμείς, ως Κυβέρνηση και ως αρμόδιο Υπουργείο, δεσμευόμαστε ότι σε αυτή σας την προσπάθεια θα είμαστε αρωγοί και συμπαραστάτες. Ευελπιστούμε στην αίσια κατάληξη της εν εξελίξει διαδικασίας για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ενδιάμεση λύση της προμήθειας φυσικού αερίου στην Κύπρο για χρήση στην ηλεκτροπαραγωγή. Και παράλληλα, βέβαια, προχωρούμε με όλες τις αναγκαίες διαδικασίες για την ταχύτερη και βέλτιστη αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων που ανακαλύφθηκαν εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου.

Αγαπητοί φίλοι,

Κληθήκαμε να διαχειριστούμε το μέλλον της πατρίδας μας υπό τις χειρότερες οικονομικές συνθήκες που είχε ποτέ να αντιμετωπίσει στη σύγχρονη ιστορία της. Έχουμε να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις, πολλές από τις οποίες δεν θα είναι αρεστές σε όλους. Είναι όμως αναγκαίες και για τον καθορισμό και την υλοποίησή τους απαιτείται η συμβολή όλων μας.

Κλείνοντας, λοιπόν, θα ήθελα απλά να ευχαριστήσω τα μέλη της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ-ΑΗΚ για την υπεύθυνη και εποικοδομητική στάση που τήρησαν μέχρι σήμερα.

Είμαι βέβαιος ότι για το καλό τόσο της χώρας μας όσο και της ίδιας της ΑΗΚ, θα σταθείτε δίπλα από την Κυβέρνησή μας, στηρίζοντας έμπρακτα τις σημερινές μας προσπάθειες.

Σας ευχαριστώ.