

Χαιρετισμός Πάμπη Κυρίτση, Γενικού Γραμματέα ΠΕΟ
Στην Ημερίδα που συνδιοργανώνουν η ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ και η Α.Η.Κ. με θέμα:
“Ενέργεια : Εμπόρευμα ή κοινωνικό αγαθό;”
12 Απριλίου 2013, Αίθουσα «Ηλεκτρον» - Α.Η.Κ.

Αγαπητοί προσκεκλημένοι, Συνεδέλφισσες/φοι,

Εκ μέρους της ΠΕΟ χαιρετίζω την σημερινή Ημερίδα την οποία διοργανώνει η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και την οποία θα απασχολήσει το ιδιαίτερα σημαντικό και εξαιρετικά επίκαιρο ζήτημα, κατά πόσο η ενέργεια πρέπει να αντιμετωπίζεται από την πολιτεία και την κοινωνία ως εμπόρευμα ή κοινωνικό αγαθό.

Η συζήτηση για την εμπορευματοποίηση της ενέργειας ειδικότερα και της ιδιωτικοποίησης κερδοφόρων δημόσιων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας γενικότερα, από την στιγμή που περιλαμβάνονται ρητά στο τελικό κείμενο του Μνημονίου που πριν 10 μέρες συμφώνησε η Κυβέρνηση με την Τροικα, αποκτά σήμερα ξεχωριστή αξία και περιεχόμενο.

Αγαπητοί Φίλοι,

Οι δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας δεν ξεφύτρωσαν από το πουθενά. Δημιουργήθηκαν ιστορικά ως προϊόν της ανάγκης των κοινωνιών για διεύρυνση της κοινωνικής ευημερίας, για καταπολέμηση των ολιγοπωλίων σε στρατηγικούς κλάδους της οικονομίας καθώς και επένδυσης σε δραστηριότητες υψηλής έντασης κεφαλαίου, που η ιδιωτική πρωτοβουλία αδυνατούσε, ή απλά δεν επιθυμούσε, να αναλάβει.

Οι νεοφιλελεύθεροι θιασώτες των ιδιωτικοποιήσεων στηρίζονται στο επιχείρημα ότι οι δημόσιες επιχειρήσεις είναι εμπόδιο για τον ελεύθερο τάχα ανταγωνισμό και δογματικά ενοχοποιούν τις επιχειρήσεις αυτές για τη δημιουργία δήθεν δημόσιων μονοπωλίων. Στην πράξη όμως έχει αποδειχτεί ότι με το ξεπούλημα αυτών των οργανισμών στο μεγάλο κεφάλαιο αυτό που προωθούν στην πραγματικότητα είναι την δημιουργία ιδιωτικών μονοπωλίων σε βάρος του δημόσιου πλούτου και του δημόσιου συμφέροντος.

Η κρίση έχει κονιορτοποιήσει τον νεοφιλελεύθερο μύθο ότι εξ ορισμού οτιδήποτε είναι ιδιωτικό είναι ανθηρό και ωφελεί την οικονομία και ότι είναι δημόσιο είναι ανάθεμα και ζημιώνει την οικονομία.

Πικρή εμπειρία έχει και η Κύπρος από τα «θαύματα» του ιδιωτικού τομέα. Σήμερα είναι περισσότερο από ξεκάθαρο ότι η αλόγιστη κερδοσκοπική δραστηριότητα των Τραπεζών είναι που οδήγησε την οικονομία μας στο σημείο που είναι. Ο λαός έχει φορτωθεί δισεκατομμύρια ζημιών οι οποίες είναι αποτέλεσμα ασύδοτης κερδοσκοπικής δραστηριότητας.

Η παγκόσμια κρίση επιβεβαιώνει τον σημαντικό ρόλο που έχει σήμερα να διαδραματίσει η δημόσια οικονομία. Σήμερα, στην Γερμανία πέραν από τα μισά τοπικά κέντρα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος επανακρατικοποιούνται. Το ίδιο απαιτήσαν και οι Βούλγαροι πολίτες για τον ηλεκτρισμό τους, που αυξήθηκε κατά 140% αφότου ιδιωτικοποιήθηκε και με εξέγερση ανάγκασαν την Κυβέρνηση να παραιτηθεί.

Αγαπητοί Φίλοι,

Κάποιοι στην Ευρώπη και στο Δ.Ν.Τ., θεωρούσαν την Κύπρο κακό παράδειγμα, το οποίο πρέπει να χαλάσει με κάθε τρόπο.

Οφείλουν όλοι να παραδεχτούν το γεγονός ότι η προηγούμενη κυβέρνηση παρείχε πολιτική στήριξη στους Ημικρατικούς Οργανισμούς. Παρά την ασφυκτική πίεση από την Τρόικα αντιστάθηκε και μέσα από σκληρή και επίμονη διαπραγμάτευση είχε καταφέρει να αποσοβήσει το ξεπούλημα τους.

Δυστυχώς, παρά τις πολλές και ρητές διαβεβαιώσεις του κ.Αναστασιάδη, παρά τις καθησυχαστικές δεσμεύσεις του ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα δεχτεί ιδιωτικοποιήσεις, στην τελική συμφωνία του Μνημονίου που συνομολόγησε η Κυβέρνηση με την Τρόικα τίθεται ξεκάθαρα το πλαίσιο και η διαδικασία ιδιωτικοποίησης όλων των δημόσιων επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, με ειδική αναφορά σε ΑΗΚ, την ΑΤΗΚ και την Αρχή Λιμένων. Η διαδικασία πώλησης των Η.Ο σύμφωνα με το Μνημόνιο θα ολοκληρωθεί σε δύο στάδια, το 2016 και το 2018, ενώ τα αναμενόμενα έσοδα από όλες τις ιδιωτικοποιήσεις υπολογίζονται στα 1,4 δις.

Πέραν της ουσίας του ζητήματος που είναι η παραχώρηση των κερδοφόρων δημόσιων οργανισμών στον ιδιωτικό τομέα και των πολιτικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πράξης αυτής, φαίνεται ότι είμαστε μπροστά σε μια σχεδιασμένη διαδικασία εκποίησης των κερδοφόρων Η.Ο σε εξευτελιστικές τιμές που προκαλούν τον καθένα. Αρκεί και μόνο να λάβει υπόψη κάποιος ότι η μόνη περιουσία της ΑΗΚ υπολογίζεται σε 1,2 δις περίπου χωρίς να συνυπολογίζονται τα μελλοντικά κέρδη που θα πραγματοποιήσει σε βάθος πενταετίας.

Φίλες και φίλοι

Επομένως για να προσεγγίσει κάποιος το δίλημμα ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση νευραλγικών δημόσιων επιχειρήσεων όπως είναι η ενέργεια κ.α ή αντιμετώπιση και χειρισμός τους ως δημόσιο αγαθό, πρέπει πρώτα και κύρια να ξεκαθαρίσει τι οικονομική ανάπτυξη επιδιώκει και ποιος πρέπει να υπηρετείται από αυτήν.

Για την ΠΕΟ το ζητούμενο ήταν πάντα, και θα συνεχίσει να είναι, η οικονομική ανάπτυξη να υπηρετεί πρώτα και κύρια τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, να υποτάσσεται στις προτεραιότητες της κοινωνίας και να παράγει πρόοδο και ευημερία για τους πολλούς και όχι πλούτο και χλιδή για τους λίγους.

Αυτός είναι ο βασικός λόγος που αντισταθήκαμε και θα αντισταθούμε και τώρα αποφασιστικά και δυναμικά στο ξεπούλημα των υπηρεσιών κοινής ωφελείας στο ιδιωτικό κεφάλαιο μέσω των ιδιωτικοποιήσεων.

Αυτή η στάση διαχρονικά δεν οφείλεται ασφαλώς μόνο στο γεγονός ότι φυσιολογικά ως συνδικάτο, μας ενδιαφέρει η προστασία των συνθηκών και όρων εργασίας των εργαζομένων στους οργανισμούς αυτούς. Οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι υπηρεσίες που προσφέρουν, εξυπηρετούν βασικές ανάγκες της κοινωνίας, γεγονός που επιβάλλει τη διατήρηση του κοινωνικού ρόλου που διαδραματίζουν και τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα τους, ώστε να βρίσκονται συνεχώς στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου.

Η χώρα μας είναι εγκλωβισμένη στις υφεσιακές πολιτικές των Μνημονίων που επέβαλε και θα συνεχίσει να επιβάλλει η Τρόικα. Με βάση και την εμπειρία των άλλων χωρών που αναγκάστηκαν να εφαρμόσουν προγράμματα της Τρόικα, θεωρούμε ότι μόνο με απεγκλωβισμό από το Μνημόνιο και έξω από το πλαίσιο της Τρόικα, μπορεί να αλλάξουν οι συνθήκες προς το καλύτερο και να υπάρξει προοπτική για το αύριο.

Το καλώς νοούμενο συμφέρον των εργαζομένων και των οργανισμών, ταυτίζεται αυτή την στιγμή με το συμφέρον της Κύπρου και της κοινωνίας. Γι' αυτό και οφείλει να είναι το μόνο κριτήριο για την δράση μας, το επόμενο χρονικό διάστημα.

Αγαπητοί φίλοι,

Η σημερινή ημερίδα αποτελεί μια ευκαιρία για μια τεκμηριωμένη και σε βάθος εξέταση και αξιολόγηση της συνεισφοράς των δημόσιων οργανισμών κοινής ωφέλειας, μέσα στο πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ κράτους, κοινωνίας και οικονομίας.

Είμαι βέβαιος ότι τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς θα αποδεικτούν χρήσιμα και σημαντικά όχι μόνο για το κίνημα μας, το οποίο πάντα φροντίζει να αξιοποιεί την επιστημονική γνώση, αλλά και για την πολιτεία και την κοινωνία ολόκληρη.

Σας ευχαριστώ και εύχομαι κάθε επιτυχία.